

**SIYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİNİN YILDÖNÜMÜ TÖRENİNDE  
DEKAN YAVUZ ABADAN TARAFINDAN  
YAPILAN KONUŞMA**

Siyasal Bilgiler Fakültesi, müessesese olarak kuruluşunun 96 ıncı yıldönümünü kutluyor. Bu törene yüksek huzurunuzla şeref verdiğiniz için yürekten teşekkürlerimi sunar, hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım.

Müessesemiz, Fakülte olarak üç yılını doldurmak üzeredir. Siyasal Bilgiler vasfını da Atatürk'ün mukaddes bir emaneti halinde 1935 Aralığından beri taşımaktadır.

Bu son gelişim merhaleleri, irfan ocağımızın 96 yıllık hayatında derin mânalar taşıyan iki ileri hamledir. Biz, değişen hayat şartlarına uygun olarak bütün gelişme, yenileşme, ilerleme ve mükemmelleşme cehitlerimizde muhtaç bulunduğumuz kudret ve ilhamı, bu 96 yıllık mazimizden toplamış bulunuyoruz.

Bu mazi, sadece geleneğe bağlılığın değil, aynı zamanda gaye ve ülkü birliğinin de ifadesidir. Devlet ve millet hizmetinde yüksek ideallerden 1856 da ilk kıvılcımı tutuşup bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi mihrakında toplanan Mülkiyelilik şuur ve tesanüdünün esas mayası, vatan sevgisi ve hakikat aşkıdır. Mülkiyelilik dayanışmasını, zararlı bir hizipçilikten kurtarıp her türlü egoist ve oportünist temayüllerden temizleyen saik, bu hakikat ve vatana hizmet ülküsüne bağlılıktır. Bu bağlılıkta, "hayatta ilmin en hakikî mürşit" olduğu prensibi ile vatan topraklarının bütünlük ve dokunulmazlığı fikri canlanır.

Türk hükümrancılığının sembolü olan idare cihazının kurulup işleminde, Fakültemiz mensup ve mezunlarına birinci plânda rol düşmesi, bu düşüncelerden kuvvet almaktadır. Törenimize katılanlar arasında Mülkiyeli olmıyanların sevincimizi paylaşanları da aynı vatanşümül duygulara dayanıyor.

Muhterem dinleyenlerim,

(( Gelenekler ancak devrin manevî kıymet hükümlerine aykırı düşmedikleri nisbet ve derecede bir yaşama ve yürürlük şansına maliktirler. İctimaî ve fikrî gelişimi önleyici mahiyet taşıyan katı, dondurucu, duraklatıcı gelenekler, hamleci, yaratıcı bir inkılâpçı zihniyetin karşısında tutunma kudretinden mahrumdurlar. Asıl ve ilerletici prensipler halinde ruhlarımızda kökleşen Mülkiyelilik geleneği, geri ve köhneleşmiş kıymet hükümlerine aslâ iltifat etmez. Biz mazimizi millet ve memleketi yükseltme gayretlerimizde cesaret ve azmimizi arttıran, güçlükleri yenmede irade ve moralimizi

kuvvetlendiren bir örnek olarak benimsiyor ve onunla övünüyoruz. Bu şerefli mazi ve geleneğin müşahhas bir timsali olan ve bu yıl Fakültemizde 50 inci tedris yılını dolduran sayın İsmail Hakkı Göreli, benden sonra huzurunza gelecek müessesemizin tarihî tekâmülünü kendine has yetki ile anlatacaklardır. Ben sabrınızı kötüye kullanmamak için daha ziyade bilgi ocağımızın bugünkü durumu ve geleceğe ait gelişme istikameti üzerinde duracağım.

Cumhuriyet devrinde Ankaya'ya naklolunan irfan yuvamızın varlığında ilk esaslı değişiklik, Mülkiyenin Siyasal Bilgiler vasfını almasıyla başlıyor. Bu olay, aslında müessesemiz için bir ad değişikliğinden çok daha geniş bir ruh ve istikamet farklılığı manasını taşımaktadır. Bu hususu Fakültenin isim babası Büyük Atatürk'ün Mülkiyelilere 11 Aralık 1935 tarihli şu hitabı, pek açık bir şekilde aydınlatmaktadır:

“Derhal bildim ki, bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun tam anlamıyla millet olmasına çalışan, onunla en modern bir Türk Devleti kurmak için insanlık fedakârlıklarının hiç birini esirgemiyen, kültür, idare, intizam, devlet anlamlarını en son ilmî telâkkilere göre tebellür ettirmeğe çalışmış ve çalışan yüksek arkadaşlarımdır”

Bu veciz ifade gösteriyor ki Atatürk, Mülkiye'ye yeni adını verirken, devlet hayat ve faaliyetlerinde “Siyasal Bilgiler” in taşıdığı yüksek önemi düşünerek, bu ilim müessesesinin geçmişteki hizmetlerine uygun bir gelişim ile yeni hayat şartlarına intibakını istemiştir.

Gerçi “Mülkiye”, Osmanlı İmparatorluğunun son devresinde Türk idareciliği bakımından şerefli bir gelenek temsil ve ifade etmektedir. O kadar ki bu zaman içerisinde Mülkiye, devlet idaresi mefhumu ile müteradif bir değer ve mâna kazanmıştır.

Ancak Mülkiyenin Cumhuriyet devrine de naklettiği bu geleneğin, modern bir yeniçağ devletinin bütün ihtiyaçlarını kavrayacak yeni bir ruhla tazelenmesi şarttı. Mülkiye idarede yenileşme hareketlerinin eseri olmakla beraber, teokratik bir Ortaçağ devletinin bünyesi içerisinde kurulmuş ve yer almıştı. Adının delâlet ettiği görevi de, sadece Devlet idaresinin sivil elemanlarını yetiştirmeğe inhişar ve delâlet ediyordu.

Atatürk, şimdi zikrettiğim ifadesiyle Mülkiye ve Mülkiyelilerin Türklük şuurunun gelişmesine, modern Türk Devletinin kurulmasına, kültür, idare, intizam, devlet anlamlarının en son ilmî telâkkilere göre tebellür etmesine tesir ve yardımlarını takdir etmekte ve sırf kendi inisyatifleriyle sınırlı görevlerinin çerçevesini aşmağa muvaffak olan Mülkiyelilere yeni hedefi işaret eylemektedir.

Bu hedef, Siyasal Bilgiler vasfında toplanıyor. Bu vasıf, irfan ocağımızın görev ve misyonunu sadece idare ilimleri çerçevesinden kurtararak

iktisadî, içtimaî, hukukî, siyasî tezahürleriyle bütün devlet faaliyetleri sahasına genişletmektedir.

" Malûm olduğu üzere modern devlet, Ortaçağ Polis Devleti gibi yalnız bir idare ve emniyet mekanizması değildir. Modern devlet millî varlığı, bütün faaliyet ve hayat unsurları ile kavrayan siyasî birlik ve bütünlüğün ifadesidir.

Siyasal Bilgiler, işte bu birlik ve bütünlüğün tâbi olduğu kanunlarla güttüğü hedefleri çeşitli yönlerden ilmî şekilde araştıran bilgi manzume ve sistemini anlatmaktadır. Bu bakımdan Siyasal Bilgiler, her zaman ve her yerde Devlet varlığının sıhhatli ve hedefine uygun bir şekilde gelişimine rehberlik ödev ve mes'uliyetini taşımaktadır. Yepyeni esaslara dayanan modern bir devlet kurucusu olarak Atatürk, Siyasal Bilgilerin yardımından müstağni bir devlet idaresinin başarısızlığa mahkûm olduğunu herkesten iyi biliyordu.

Atatürk'ün dileğine uygun olarak kültür, idare, devlet anlamlarının en son ilmî telâkkilere göre tebellürünü temin için de "Siyasal Bilgiler" in bir Fakülte statüsü ile üniversite camiası içinde yer alması gerekiyordu. 3/4/1950 de yürürlüğe giren Fakültemiz Kuruluş Kanunu, bu lüzumu gerçekleştirerek ilim müessesemizin yeni gelişim istikametini çizmiştir.

O günlerdenberi aldığımız mesafeyi ana hatlar içerisinde canlandırabilmek için rakam ve hadiseleri konuşturmayı tercih ediyorum :

Önce Fakültemizin hayatîyet kaynağını teşkil eden öğrencilerimizin durumunu belirtmekle söze başlayacağım. Fakülte haline gelişimizden sonra öğrencilerimizin durumunda gerek sayı ve gerek vasıf itibariyle eskisine göre esaslı bir değişiklik olmamıştır. 1951 - 1952 yılında 312 si burslu ve 240 ı burssuz olmak üzere yekûnu 552 ye baliğ olan öğrenci mevcudu 1952-1953 ders yılında 254 ü burslu 322 si burssuz olmak üzere 576 ya çıkmıştır. Daha yirmi kadar öğrencinin de kayıt muamelelerini tamamlama imkân ve ihtimalleri vardır.

Öğrenci kabulünde sıkı bir titizlikle tatbikte devam ettiğimiz giriş imtihanı, sınıflarda başarı nisbetini benzer müesseselere göre çok yüksek bir seviyede tutmaktadır. Geçen imtihan neticelerine göre başarı nisbeti birinci sınıfta % 81,8 ikincide % 78,2, üçüncüde % 92,5 son sınıfın Malî, İdarî, Siyasî Şubelerinde ise ortalama % 95 tir. Geçen yıl yüz iki mezun verdik.

Mezunlarımız Maliye Müfettişliği ve saire gibi müsabakaya tâbi memuriyetlere geçme hususunda eskiden olduğu gibi ön saftadırlar. Bu yaz Dışişleri Vekâletinin açtığı imtihanlarda otuz beş talipten başarı kazanan 7 kişi arasında birinciden altıncıya kadar olan dereceleri Siyasî Şubemiz mezunları ihraz etmişlerdir. Yalnız yeni vergi sistemlerinin geniş ölçüde teknik muhasebe bilgisine ihtiyaç gösterdiği hesap uzmanlıkları imtihanlarında Fakültemiz mezunlarının iktisadî ve hukukî bilgilerinin üstünlüğüne denk bir

başarı gösteremedikleri dikkatimizi çekmiştir. Vaziyeti derhal gözden geçiren Profesörler Kurulumuz, bu konuda müessir yeni tedbirler alma kararına varmıştır.

Bu arada bir öğrencimizin milletlerarası başarısını zikretmeden geçmiyeceğim. Bu yıl son sınıf İdarî Şube'ye geçen Cevat Geray, Birleşmiş Milletlerce açılan "Barış ve Sosyal ilerleme sembolü olarak Birleşmiş Milletler" mevzulu senelik yazı müsabakasını kazanarak Cenevre bölgesine bağlı memleketler arasında birinci olmuştur. Bu genç kabiliyet, başarısının mükâfatı olarak bütün masrafları Birleşmiş Milletlerce ödenmek üzere bir ay kadar sürecek bir tetkik seyahati için İsviçre ve Amerika'ya dâvet edilmiş ve yola çıkmış bulunuyor.

Fakültemiz öğretim üyeleri arasında yabancı ilim adamlarından faydalanmaya ayrı bir önem veriyoruz. Geçen yıl Fullbright'tan faydalanarak dâvet ettiğimiz iki Amerikalı bilginden Profesör Graue, bir yıllık öğretim faaliyetinden sonra İdaho Üniversitesindeki vazifesi başına dönmüştür. Geçen yıl seminerlerini bazı öğretim üyelerimizin de istifade ile takip ettikleri çok değerli ve muhterem Profesör Blakey, ricalarımızı lütfen kabul ederek memleketimizdeki ikametini bir yıl daha uzatmağa muvafakatle kalmadı, İkinci sınıfın İktisat derslerini de okutmayı kabul etti. Fakültemize karşı gösterdiği bu samimî alâka ve yardımdan dolayı Sayın Profesöre huzurunuzda teşekkürü borç bilirim.

Bu yıl yine Fullbright'den öğretim kadromuza yeni iltihak eden Amerikalı Profesör Sayın Taeusch da bizim için tamamen yeni ve orijinal bir mevzu olan "Âmme İdaresi" derslerine başlamış bulunmaktadır. Değerli Profesörden Fakültemizin ve öğrencilerimizin geniş istifadeler sağlayacağına hiç şüphemiz yoktur.

Bu arada Birleşmiş Milletlerce Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsüne uzman olarak gönderilmiş bulunan İsveçli bilgin Prof. Heckscher de son sınıf öğrencilerimize "İdarede Yeni Temayüller" mevzulu şimdilik haftada bir saatlik ders vermeği kabul etmiş bulunmaktadır. Sayın Profesörden ileride daha geniş ölçüde istifade etmeği ummaktayız.

Öğretim üyelerimizin yetişmesi hususunda değerli selefim Profesör Fadıl Hakkı Sur'un açtığı çığırda devam kararımız kesindir. Bu cümleden olarak Doçent Aydın Yalçın, Bahri Savcı ve Seha Meray Fransa ve İngiltere'de tetkiklerini ikmal ederek geçen yıl vazifeleri başına dönmüşlerdir. İki yıl kadar önce M. S. A. ve Teknik yardımdan faydalanarak Amerika'ya gönderdiğimiz dört arkadaşımız, Profesör Bedri Gürsoy, Asistan Cumhuriyetçi, Cemal Mihçioğlu, Behiç Hazar ise, tahsillerini ikmâl ederek Mart sonuna doğru yurda döneceklerdir. Bu arkadaşlarımızın Amerika'daki çalışmalarını, buldukları müessesenin Dekan ve Profesörleri tarafından son derece takdir olunarak yerlerine yeni beş kişinin gönderilmesi hususunda is-

rar olunmuştur. Bu sebeple bahsi geçen arkadaşlarımızın avdeti sıralarında Doçent Bahri Savcı, Asistan Fahir Armaoğlu, İlhan Unat, Arif Payashoğlu ve Bülent Dâver Amerika'ya hareketle dönen arkadaşlarının yerlerini dolduracak ve bir buçuk sene müddetle tetkik ve tahsilde bulunacaklardır. Bütün bu elemanlar için kendi bütçemizden ödediğimiz para, sadece yol masraflarına inhisar etmektedir.

Bunlardan başka Üniversiteler Kanununun ilgili hükmüne uygun olarak iki yıllık bir tahsil için Fransa'ya gönderilmiş bulunan Doçent Aziz Köklü 953 Eylûlünde memlekete dönecektir. Bir yıl müddetle İsviçre'de Avrupa İktisadî Komisyonunda çalışmış bulunan Doçent Sadun Aren Profesör Myrdal'ın tavsiyesi ile incelemelerini tamamlamak üzere halen Cambridge Üniversitesinde çalışmaktadır. Yakında tetkiklerini tamamlayarak vazifesi başına dönecektir. Almanyanın Kiel Üniversitesindeki "Dünya Ekonomisi" enstitüsünde çalışmakta bulunan asistan Selâhaddin Sözeri bir yıl daha mesaisine devam edecektir.

Ayrıca Doçent Fehmi Yavuz ile Turhan Feyzioğlu'nun mesleklerine ait araştırmalarda bulunmak üzere ikişer yıl müddetle Avrupa'nın muhtelif memleketlerine gönderilmeleri Profesörler Kurulunca kararlaştırılmış bulunmaktadır. Öğretimi aksatmayacak şekilde Fakültemiz öğretim üyelerinden diğer bir kısmının da teknik yardımdan faydalanılarak Avrupa ve Amerika'ya gönderilmesi mukarrerdir. Bu suretle beş ve nihayet on sene içinde Batının en ileri Fakültelerini aratmayacak bir araştırma ve öğretim kadrosuna kavuşacağımızı kuvvetle ümit ediyoruz.

Avrupa'ya gönderdiğimiz elemanlar yüzünden çoğu kıymetli yardımcılarından mahrum olarak çalışma zorunda kalan öğretim üyelerimiz gayretlerini iki üç misline çıkararak normal öğretimi aksatmama hususunda devamlı işbirliği yapmışlardır. Bu gayretlerin semeresi olarak ayrıca Fakültemizin yayın faaliyetinin son iki senede gerek ders kitapları gerekse etüdler bakımından eski yıllara göre çok hızlı bir tempo ile artmış olması bilhassa övünülecek bir hâdise teşkil etmektedir.

Üniversiteler Kanununun 3 üncü maddesinin b fıkrasında derpiş edildiği üzere Fakültemizin millî ve yabancı bilim ve araştırma kurumları ile sıkı ve semereli bir işbirliği yolunda hamleli teşebbüslere giriştiğini bilhassa belirtmek isterim. Kuruluş Kanunumuzun birinci maddesi gereğince hükûmî şahsiyeti haiz olarak kurulmuş ve Yönetmelikleri Senatoca onanmış bulunan Malî, İdarî İlimler Enstitüleriyle Dış Münasebetler İskân ve şehircilik Enstitülerimiz Üniversite dışında yetkili elemanları da içerilerine alarak kendi ihtisasları ile ilgili mevzular üzerinde çalışmalara başlamışlardır. Bu Enstitüler çalışmalarında memleket içi ve dışı bilim ve araştırma kurullarıyla sıkı bir işbirliği tesisi yolundadırlar. Enstitülerimiz şimdiden iştigal konularına ait hususlarda kendilerine resmî makamlarca tevdi edilen mese-

leleri etüd ederek nazari ve tatbiki mahiyette mütalâa vermekteler. Diğer müessese veya şahıslar tarafından vukubulacak müracaatları da Enstitülerimiz ciddi bir itina ile tetkike amâdedirler.

Bu arada Fakültemizin girişmiş olduğu milletlerarası kurumlarla işbirliği bakımından çok mühim bir teşebbüsün başarılı bir neticeye ulaşma yolunda bulunduğunu müjdelemek isterim. Geçen Mayıs ayı başlangıcında Fakültemizin evvelce vaki talebi üzerine hükümetimizle Birleşmiş Milletler arasında Teknik Yardım Anlaşmasına ek bir mukavele imza edilmiştir. Bu ek anlaşmaya göre iki taraf memleketimizde Türkiye ve Ortadoğu için Milletlerarası bir İdare İlimleri Enstitüsünün kurulmasını kararlaştırmış bulunmaktadır.

Temmuz ayı başlangıcında bu Enstitünün kuruluş hazırlıklarına başlanmış ve Birleşmiş Milletlerce gönderilen büro personeli Fakültemizde faaliyete geçmiştir. Ayrıca Enstitünün kuruluş şeklini ve programını hazırlamak üzere Amerikalı Olson, İngiliz Tickner, Fransız de Fontenay ve Hollandalı Dreves'den mürekkep dünya çapında dört idareci eksper memleketimize gelmiştir. Dışişleri Vekâletinin Fakültemizi bu işin takip ve inticına memur etmesi üzerine Profesörler Kurulunca seçilen altı Türk eksper yabancı uzmanlarla birlikte bir etüd grubu teşkil ederek üç ay geceli gündüzlü çalışmışlardır. Bu çalışma neticesinde Türkçe dahil üç dilde hazırlanıp oy birliğiyle kabul edilen rapor, Dışişleri Vekâletine sunulmuştur.

Bunun üzerine Dışişleri Vekâleti Enstitünün kuruluş kanununu hazırlayıp Millî Eğitim Vekâleti kanaliyle Meclise sunmayı Fakültemize bir vazife olarak tevdi etmiştir. Sayın Millî Eğiti mVekili ile vaki temaslarımızda kanunun bir an evvel çıkartılması hususunda gerekli yardım vâdi alınmıştır. Bu sebeple ve ilgili makamların lütüfkâr alâkalariyle Enstitünün etüd grubu raporunda tavsiye edildiği gibi Mart ayında faaliyete geçmesi imkânının sağlanacağını kuvvetle ümit ediyoruz. Bu vesile ile bütün tatillerini feda ederek yabancı uzmanlarla sıkı bir işbirliği halinde çalışmış ve bundan sonra da çalışacak arkadaşlarıma isim zikretmiyerek huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Burada Fakültemizin kollektif mesaisine katılmış olan komşu ve kardeş Hukuk Fakültesinin değerli İdare Hukuku Profesörü Süheyp Derbil'in yardımlarını bilhassa kaydetmek isterim. Bundan sonraki safhada gerek kanunun hazırlanmasında gerek Enstitünün kurulmasında bize yardım lütfünü esirgemiyeceklerinden emîn bulunduğumuz yetkili ve ilgili makamlara peşin teşekkürlerimizi ifade etmekten ayrı bir zevk duymaktayım.

Yunanistan ve Yugoslavya dahil, bütün Ortadoğu memleketlerinin, araştırma ve öğretiminden faydalanacakları Amme İdaresi Enstitüsünün kuruluşu, Türkiye'nin ilmî prestiji bakımından büyük ve üstün önem taşıyan bir olaydır. İsimlerini zikrettiğim dünya ölçüsünde uzmanlar bu Enstitü ile

Türkiyemizin idarî ilimler sahasında yalnız Ortadoğuda değil Avrupa'da da bir ilmî merkez ve lider mevkiini kazanacağına müttetikler.

Enstitü, etüd grubu raporunda belirtildiği gibi Araştırma, öğretim, kültürel münasebetler şubelerini ihtiva üzere üç kısım halinde teşkilâtlandırılacak ve Birleşmiş Milletlerden sağlanacak burslarla bütün Ortadoğu memleketlerinden gelecek öğrencilere açık olacaktır. Enstitünün faaliyetleri Birleşmiş Milletlerin göndereceği yetkili uzmanlara katılacak Türk bilgin ve mütehassısları tarafından sevk ve idare olunacaktır. Yabancı uzmanlardan İsveçli Profesör Heckscher, iki haftadanberi memleketimize gelmiş ve Enstitü bürosunda çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Modern idare ilim ve tekniğinin her şubesine ait araştırma ve öğretimiyle Ortadoğu'da modern demokratik ve rasyonel idare usullerinin kökleşmesine yardım edecek olan böyle bir Enstitünün her yerde lâayık olduğu alâkaya kavuşacağına emniyetimiz tamdır. Fakültemiz ve Enstitülerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün gayretlerini en sıkı bir işbirliği zihniyetiyle Milletlerarası İdarî İlimler Enstitüsünün hedeflerini gerçekleştirme hususunda teksif etme karar ve azmindedirler.

Muhterem dinleyenlerim,

Fakültemizin, "memleketin ilerleme ve gelişmesi" ni ilgilendiren mühim bir konuda milletlerarası kurumlarla işbirliğine ait ikinci bir teşebbüsünü, ziraî makinalaşmanın ekonomik ve sosyal tesirlerini araştırma maksadıyla yapmış olduğumuz anket teşkil etmektedir. Karşılıklı güvenlik idaresinin teklif ve yardımı ile giriştiğimiz bu anket, ziraî makinalaşmanın tekâsüf ettiği altı bölge içerisinde 24 vilâyetin 73 ilcesinden seçilen 448 köyde yapılmıştır. Bu köylerde önce muhtarlar ve ihtiyar heyetleriyle konuşularak gerekli malûmat toplanmıştır. Sonra aynı köylerde traktör ve diğer ziraat makinaları bulunan 3015 aile reisi ile görüşülmüş ve her biri için bir soru kâğıdı doldurulmuştur.

Bu anketlerin yapılmasında kısa bir hazırlayıcı kurstan geçen 42 son sınıf öğrencimiz vazife almış, bunların çalışmaları, Doçent ve Asistan arkadaşlarımız tarafından mahallerinde iş başında kontrol edilmiştir. Halen 448 muhtarlık soru kâğıdının tasnif ve tabulasyon işleri tamamlanmış ve nihaî tablolar (netice tabloları) elde edilmiştir. Aile soru kâğıtlarından 2500 kadarı yâni takriben üçte ikisi tasnif edilmiş ve geri kalanlar üzerinde çalışmakta bulunulmuştur. Tasnif ve tabulasyon işlerinde de ders saatleri dışında 15, 20 kadar öğrencimiz devamlı surette çalışmaktadır. Bu ay sonuna kadar bütün bu işlerin tamamlanacağını umuyoruz.

Bunun dışında ziraî makinalaşma ile ilgili bazı teknik ve ekonomik meseleleri esasından inceleyen ve daha dar ölçüde bir anket daha yapılmıştır. "Münferit İşletme Tetkiki" mahiyetinde olan bu sonuncu anket 12 ilden 30 köyü içine almaktadır. Ziraat tekniği ile makine bilgisine ihtiyaç göste-

ren bu anketin yapılmasında çok geniş ve teferruatlı bir soru kâğıdı kullanılmış ve Ziraat Fakültesi Asistanlarından iki arkadaşımızın da mesaisinden istifade edilmiştir.

Bütün bu anketlerin yapılması sırasında çoğu Fakültemizin mezunu bulunan idare âmirleri ve bilhassa Tarım Vekâleti ve teşkilâtı en geniş ölçüde maddî ve manevî yardımlarını esirgememişlerdir. Başta Tarım Vekili Nedim Ökmen olmak üzere kıymetli alâka ve yardımlarını esirgemeyen bütün idareci ve ziraatçilerimize teşekkür borcumuzdur.

Anketlerden elde edeceğimiz malûmatı diğer kaynaklardan sağlayacağımız bilgilerle birleştirip makineleşmenin bugüne kadar Türk ziraati üzerine ekonomik, teknik ve sosyal tesirlerini tesbite çalışacağız. Ancak memleketimizde ziraî makinalaşma oldukça yeni ve sür'atle gelişen bir hareket olduğu cihetle bu çalışmanın gelecek yıllarda da tekrarlanması gerekmektedir. Esasen ilgili makamlar da bu anketlerin tekrarı hususunda bizimle ittifak halindedirler. Bu sebeple Fakültemiz bu ilk teşebbüsün müsbet neticelerinden aldığı cesaretle bu anketleri tekrarlamak ve diğer sahalara da imkân nisbetinde teşmil etmek emelindedir.

Bu yoldan hem öğrencilerimizin memleket realiteleriyle daha önceden temaslari sağlanmakta hem de kanunumuzun üçüncü maddesinde Üniversitelerin görevleri arasında zikredilen esasların gerçekleşme yolu açılmaktadır. Faaliyetimizin ana hatlarına inhisar eden bu maruzatımın Fakültemizin gelişim istikametini ana hatlariyle aydınlatmış olduğunu umuyorum. Fakültemizin istikbâli bakımından çok ümitli ve iyi bir çalışma yolunda olduğumuz kanaati, feragatli ve ideâlist meslekdaşlarımın çekinmeden harcadıkları emek ve gayretlerin en değerli karşılığı ve mükâfatıdır.

Değerli dinleyicilerim,

Maruzatımın son kısmını genç arkadaşlarımla hasbuhale ayırmama müsaadenizi rica ederim.

Sevgili öğrenciler, genç ve ülkücü arkadaşlarım,

Bu ana kadar söylediklerim, size gerek bu çatı altında bizimle arkadaşlığınız sırasında gerek yarın devlet hizmetinde yüklendiğiniz ve yükleneceğiniz vazife ve mes'uliyetlerin enginliğini anlatmış olacaktır. Siz Türk genci ve Siyasal Bilgiler mensubu olarak Büyük Atatürk'ün iki cepheli emanetine muhatapsınız. Bir Türk genci olarak Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini sonuna kadar ve en müşkül şartlarla boğuşarak bütün varlığınızla korumaya ödevindesiniz.

Bir Siyasal Bilgiler mensubu olarak da inkılâbımızın en değerli verimi olan modern, lâik Türk Devletini, sağlam temeller üzerinde yükseltmek, onu bütün dünyada lâayık olduğu itibarlı duruma çıkarmak vazifesiyle karşı karşıyasınız.

Bu ödevlerinizi başarı ile yerine getirerek Atatürk'ün çifte emanetine lâyık Türk vatandaşı şerefini kazanabilmeniz, bilgi, karakter ve vazife ah-lâkına sahip şahıslar olmanıza ve bu şekilde yetişmenize bağlıdır. Şahsiyet hürriyetin olduğu kadar devlet ve millet hizmetinin de temelidir. Devleti yaşatan, milleti yükselten kaideler değil insanlardır. İnsanlık vasfı ile idare adamı, hem adaletin hem emniyetin koruyucu bekçisidir. Kanuna bağlılık ve kanunu uygulama, insan şahsiyetinin süzgecinden geçerek adalet ve emniyet hedefine ulaşır.

Zamanımızda devlet ve halk münasebetleri, her sahada alabildiğine genişlediği için devlet hizmetinde olandan istenen kabiliyet ve vasıflar da her gün artarak değişmektedir. Bu vasıfların başında geniş ve sağlam bir bilgi gelir. Bilgi, insana hâdiseler mahşeri arasında değişmez münasebetleri tâyin, değişen ihtiyaçları takip melekesini kazandırır. Bu arada idarecinin nazariyecilik ile teşkilâtçılığı atbaşı yürütecek bir zekâ müvazenesi ile düşünce formasyonuna sahip olması şarttır. Fakültemizde nazarı, ilmî araştırmalarla tatbikî, metodik çalışmalara ahenkli bir terkip halinde aynı ölçüde yer ve önem verilmesi, bu mülâhazalardan kaynak almaktadır.

Devlet hizmetinde başarının ikinci esas şartı nefis feragatidir. Demokratik bir rejim içerisinde idare adamı, ülkücü bir ruh enginliğinin bütün fedakârlık ve müsamaha duygularını nefsinde taşımalı, halkı sevmesini bilmelidir. İdareci bir bürokrat değil, bir halk adamı, millî birlik şuurunun sembolü, millî halkınma dileğinin mihrakı, maddî, manevî bütün vasıta ve kıymetleri değerlendirmesini bilen yapıcı ve yaratıcı bir insan olacaktır.

İdare edenle idare olunanın ayniyat ve eşitliği esasına dayanan bir demokraside âmme otoritesinin kaynağı halkın dilek, güven ve sevgisinde toplanır. Bu sebeple yetki ve kuvvetini halktan almanın zevkini tadamıyan, gayret, ehliyet ve bilgisi ile geniş kitlelerin itimat ve muhabbetini kazanamıyan her idareci başarısızlığa mahkûmdur.

Her yıl Siyasal Bilgiler Fakültesinin çatısı altında yurdun dört bucağından gelen körpe dimağlı, temiz ruhlu halk çocukları demokratik ve eşit bir kaynaşma halinde toplanırlar. Onların Fakülteyi bitirdikleri zaman ilk vazifeleri, kazandıkları bilgilerle birlikte bu ruhu bozulmadan memleketin bütün himmet ve gayret bekleyen köşelerine taşımak ve dağıtmaktır.

Genç arkadaşlarım,

Halkçı bir ruh ve zihniyetin esas temeli karakterdir. Karakter hareketin belli prensiplere göre kesinlik ve hedefinden şaşmayan dürüstlüğünde kendini gösterir. Gevşek, rabitasız, hedefsiz, prensipsiz hareket karaktersizliktir. Bu bakımdan vefa, karakterin esaslı vasfıdır. Bütün Siyasal Bilgiler mensuplarının irfan ocaklarına içten ve gönülden kopmaz bağlılıklarını bu mânada değerlendirmek gerekir.

İyi karakter sahibi, aynı zamanda iradesini ahlâki prensiplere uydurmasını bilendir. Ahlâklılık, iç duygu, düşünce, zihniyet ve hareket temizliği demektir. Ahlâk kanununun ölçüsü iyiliktir. Bu mânada iyi hareket, hür hareket demektir.

Hürriyet, içten ve dıştan gelen kötü, yabancı ve yanıltıcı tesirlerden sıyrılarak, aklın ve vicdanın emrine uymada tecelli eder. En yüksek hürriyet idrâki, her türlü hırs, şöhret mevki kaygusundan uzak kalarak akla ve vicdana uymada, vazife ahlâkına bağlı kalmaktadır. Fertleri böyle bir ahlâki şuura sahip olan bir toplulukta karşılıklı saygı ve dayanışma, feragat ve fedakârlık asıl bir heyecan ve kudret kaynağı haline gelir. Böyle bir cemiyetin idaresi mesuliyet ve şerefini yüklenenler, millî menfaatlere şahsî dileklerinin üstünde yer verecek bir olgunlukta ve daima vatandaşların şaşmaz mürakabesine tâbi oldukları duygusundadırlar.

Genç arkadaşlarım,

Bütün gayretlerimizin hedefi, devrimizin çeşitli, çözümlenmesi müşkül problemleri karşısında duraklamadan, irkilmeden böyle bir hayat rejimini ve cemiyet nizamını gerçekleştirmek, Türk Cemiyetini medeni ve müreffeh bir seviyeye yükseltmek, buna aykırı belirtilerle amansızca cenkleşmek ve her an yolumuzu, ahlâkî zihniyetin ışığı ile aydınlatmık olmalıdır. Bu uğurda katlanılacak fedakârlıkların mükâfatı, vatanın şükranı, milletin takdiridir. Hepinize hayatta ve devlet hizmetinde üstün başarılar dilerim. Türklükle birlikte aziz ve berhudar olun, gününüz kutlu, bahtınız açık olsun.

**Yavuz ABADAN**